

Nieuwsbrief juni



Gawain•Pennilore•Merlijn•Isolde•VVE Tristan•Persival

Thema: Vervoer/Verkeer

De letter van deze maand is de:

V

Deze maand is het thema vervoer en verkeer. In een stad als Amsterdam kan je er dan ook niet omheen. Overal zie je bussen, trams, metro's, treinen, fietsen, auto's en nog veel meer. Op welke manier komen u en uw kind naar AylaGaya toe? En is uw kind al eens op een boot geweest, of heeft hij/zij al eens boven in een dubbeldekker trein gezeten? Vervoer kan heel spannend zijn, maar het verkeer is ook heel belangrijk. Want wat is een zebra-pad nou eigenlijk? En welke kleur moet het stoplicht hebben voor je mag oversteken? Deze maand gaan we er actief mee aan de slag.

De woordjes voor deze maand zijn:

Vrachtwagen

Garage

Bakfiets

Helikopter

Bus

Vliegtuig

Dubbeldekker

Sportwagen

Auto

Trein

Schip

Weg

Motor

Autoband

Ambulance

Brandweerauto

Brug

Verkeersbord

Zebra-pad

Stoplicht

(Rood/Oranje/Groen)

Liedjes die gezongen worden:

- Helikopter
- De wielen van de bus
- Berend botje ging uit varen
- In de Haagse tram
- Rije rije rije in een wagentje
- Schuitje varen
- Op een klein stationnetje
- Klein rood autootje
- Varen varen over de baren

Wij hebben ons eigen AylaGaya verkeerslied gemaakt!

"Door de straat door de straat rijdt de Aylabus,
van je pep pep pep doet die Aylabus.
Jongens jongens jongens kijk eens even,
wat een leven, maak die bus!"

Rood en groen, dat zijn de beste mannekes. Rood en groen, daarboven in die paal.
Rood en **groen**, dat zijn de beste mannekes. Rood en groen. Dat zijn ze allemaal.
Manneke rood staat stokstijf stil en roept onhoorbaar: "**STOP!**"
Manneke groen zegt: "*oversteken*, loop, maar let goed op!"

Vorige maand stonden de moeders in het zonnetje, dus deze maand is het tijd voor de vaders! **Vaderdag** komt er weer aan en de kinderen zijn al vol enthousiasme aan de vaderdagkado's begonnen. Dus papa's wees voorbereid, want er komt veel liefde jullie kant op.♥



Dreumesgroep Merlijn is vorige maand actief bezig geweest met het thema beroepen. Zij hadden als beroep **dokter** gekozen en hebben mooie dokterstassen gemaakt, pillenflessen en bedjes. Op de groep hadden zij een matrasje neergelegd met een pop die zij samen konden verzorgen.



Ouderavond bij Persival

Woensdag 29 mei heeft groep Persival een ouderavond gehouden over het *kaleidoscoop* programma waar zij in het kader van de VVE mee werken. Het was voor ons en voor de aanwezige ouders verrassend om te praten over alle leermogelijkheden die het programma spelenderwijs biedt. Als kinderen op de groep praten over vormen, een vierkant, driehoek of een ster dan praten zij daar buiten met de kinderen over verder, een raam is een rechthoek, een verkeersbord kan een driehoek zijn, cirkels zijn er te vinden in bloemen, de zon en de kinderen weten er nog genoeg te vinden. Zo gaat het ook met tellen, dit doen we door de bekertjes te tellen, te tellen hoeveel kinderen er zijn of de traptreden te tellen als u met uw kind thuis de trap op loopt.



Door de dagritme kaarten herkennen de kinderen de structuur van de dag, ze weten de volgorde van de activiteiten, en door met de kinderen "vooruit te kijken" leren ze te plannen. Ze vertellen niet alleen in welke hoek ze gaan spelen, maar ook met wie, en wat ze gaan doen. Tijdens het spelen worden ze ondersteund in de uitvoering van hun plannen, na het spelen vertellen ze wat ze gedaan hebben en wat er gebeurde.

Na de uitleg over het programma, zijn er filmpjes vertoond, van de kinderen die met meel aan het bakken en kneden waren. Een en ander nog in het kader van het beroepen thema. Een erg geslaagde en inspirerende ouderavond en mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om te komen, maar heeft u wel vragen, Nancy, Cindy en Danielle zullen u er graag over vertellen



Peutergroepen Persival en Isolde hebben vorige maand hun kookkunsten laten zien. De kinderen mochten helemaal zelf hun eigen *deeg kneden* en er een mooi figuurtje van maken. Isolde heeft de koekjes afgebakken en daarna was het *smullen maar!*



Zomerfeest

In middels is het juni, we genieten van de zon en trekken nog maar eens een jas aan omdat de temperatuur nog niet zo zomers is, maar dat komt vast allemaal nog goed voor 28 juni, de dag van het **zomerfeest** van AylaGaya.

Doel van het zomerfeest is vooral om elkaar te spreken, wat te *eten en te drinken samen* en vast te genieten van de voorpret van de aanstaande zomervakantie. We starten om 18 uur, de barbeque is warm vanaf 18.30. Wat ons betreft kunt u weer allemaal mee eten.

Wat we in ieder geval kunnen vertellen, is dat er twee springkussens zijn, een voor de kleinere kinderen en een voor de groteren. Verder gaan we de komende maand ook met de kinderen voorbereiden. Hoe dit er precies uit gaat zien hoort u komende weken van ons. Dus houdt u de mail en de aankondigingen op de groep in de gaten. Dan hoeven we alleen nog maar te hopen op mooi weer, bij regen wordt het binnen ook heel gezellig.

We zien u graag de 28^{ste} vanaf 18 uur

Als extraatje bij de nieuwsbrief hebben wij een oproep van de peutergroepen, zij zijn namelijk op zoek naar **materiaal**. Heeft u toevallig nog één of meerdere van onderstaande voorwerpen voor ons dan maakt u ons ontzettend blij! *Alvast hartelijk bedankt*

Materiaal zoals:

Playmobil
Stukjes PVC buizen
Plastic knijpflessen
Schoendoos
& andere dozen
Plastic gereedschap
Vergrootglas
Boodschappenlijstjes
Magneetbord met
magneetletters
Zaklampen
Grote opbergdozen
Babybad of
opblaasbaar kinderbad
Dekbed of slaapzak
Brillen en hoeden
Stropdas
Haarfohn
Schoenen
Hakken
Kleine magnetron
Kinderstrijkplank
Cornflakesdozen
Placemats

Of als...

Telefoonboek
Oude klokken en wekkers
Gordijnen
Kunstplanten
Posters
Kleine stofzuiger
Stoffer en blik
Broodrooster



Maar ook...

Theepot
Mixer
Waterkoker
(keuken)Weegschalen
Soeplepel of pollepel
Cakevormpjes
Pannelappen
Ovenwanten
Dienblad met schelpen of
decoratiezand
Plantenspuit
Microfoon
Dirigentenstok
Muziekbladen/notenschrift
Avondjurken
Shawls
Programmaboekje
Portemonnees
Make up tasje
Slabbetjes